

Toekomstvoorspellen, maar hoe?

Micha Beuger

*De toekomst kunnen voorspellen...
Best nuttig, aan het begin van het nieuwe jaar 2007.
Maar, met een dergelijke gave word je toch geboren?
In hoeverre betreft het hier een paranormaal vermogen?
Wanneer lukt voorspellen wel? En wanneer niet?
En, hoe pak je zoiets aan? Mét of zónder hulpmiddelen?
Wat zijn Micha's vooruitzichten voor 2007?*

Iederéén is met paranormale vermogens geboren

Een bezoeker bewonderde de antieke concertvleugel.
'Speelt u soms ook piano?' vroeg de gastvrouw.
'Weet niet... nog nooit geprobeerd...,' zei de gast.
We weten méér dan we weten.
We kunnen méér dan we denken.

Toekomstvoorspellen is vaak heel normaal

We doen het allemaal. Als we beslissingen moeten maken...
Ons verstand weegt alle factoren af. We schatten de uitkomst.
Geroutineerde schakers kunnen vele zetten vooruit denken.
Soms doen we een beroep op onze intuïtie. Er zijn dan zoveel
factoren, dat we niet alles met ons bewuste verstand overzien.
Ons onderbewustzijn neemt dan een deel van dit proces over.

Slechts een klein deel van onze communicatie is verbaal.
Een groter deel verloopt via onze lichaamstaal.
Maar die signalen pikken we meestal onbewust op.
En daarmee zitten we al op de grens met telepathie.

Inloggen op het Universele Bewustzijn

Onderstaande verklaring van diverse paranormale vermogens is geheel voor mijn verantwoording. Hierbij verwijs ik naar mijn 'Compact Multidimensionaal Computergestuurd Heelalmodel'. Naast ons individuele waakbewustzijn – met alles, wat je op dat moment waarneemt en denkt – en ons persoonlijke onderbewustzijn, of hoe je dat ook noemt, geloof ik tevens in het bestaan van het zogenaamde Universele Bewustzijn. Dat strekt zich veel verder uit dan onze hersenen. Het is namelijk alomtegenwoordig en alwetend, want het is binnendoor – via onzichtbare dimensies – verbonden met alle atomen van ons Universum, ja zelfs met alle punten van ruimte en tijd. Het werkt als een bezield computer met een onvoorstelbare capaciteit en snelheid. Door hierop in te loggen, kunnen ook wij worden verbonden met ons gehele Universum, ja zelfs met alles, wat daar nog buiten bestaat. Mensen, die hiermee werken, merken, dat onze wereld veel logischer en zinvoller in elkaar zit, dan we durfden dromen.

Andere voorstellingen van het Universele Bewustzijn

Mijn veronderstelling van het bestaan van een Universeel Bewustzijn is zeker niet nieuw, maar zo oud als de mensheid. Je kunt net zo goed spreken van de Universele Intelligentie, Nulpuntenenergie, Kwantumveld of Morfogenetische Velden. Dit zijn allemaal ónpersoonlijke voorstellingen. Als jou dat meer aanspreekt, kun je het ook beschouwen als de Geest van het Opperwezen. Je kunt hier alle kanten mee op...

Wanneer kun je de toekomst voorspellen?

Wel, zeker niet altijd. Althans, vanuit onze positie als mens. Voor óns ligt niet alles vast, want veel van de toekomst moeten wij nog máken. Door het nemen van beslissingen. Dat die niet zomaar uit de lucht vallen, is een ander verhaal.

Er moet kortom aan bepaalde voorwaarden worden voldaan.

- Het betreffende deel van de toekomst moet al vástliggen
- Je moet voldoende vrij zijn van stoorzenders
- En eerlijk durven toegeven, als iets níét voorspelbaar is

Onvoorspelbare toekomsten

Zolang er nog beslistmomenten bestaan, is de betreffende toekomst ónvoorspelbaar. Dan kun je slechts beïnvloedende factoren waarnemen. Immers, het noodlot bestaat niet!

Je kent wellicht het gedicht 'De tuinman en de dood'.

Op een ochtend begrijpt hij van de Dood, dat hij diezelfde dag zal sterven. In doodsangst vlucht hij naar Ispahaan.

Het gedicht eindigt met de verbaasde uitspraak van de Dood, dat hij '... 's morgens... nog... zag staan..., die... (hij)...

's avonds halen moest in Ispahaan.'

Als de tuinman zo slim was geweest om te vragen, wáár hij zou sterven, dan zou hij gewoon thuis zijn gebleven...

Als iemand voorspelt, dat je buurman een auto-ongeval krijgt.

En hij blijft ver weg van plaatsen, waar auto's kunnen komen.

Dan krijgt jouw buurman die dag zeker géén auto-ongeval.

Men had jarenlang voorspeld, dat ik op mijn 41^e dodelijk zou verongelukken. En mijn vader op hoge leeftijd een natuurlijke dood zou sterven. Op die verjaardag was het stralend weer.

Op de terugweg van een tennisevenement, ontstond een

dusdanige hoosbui met windstoten, dat we op de snelweg slechts enkele meters zicht hadden en ik met moeite het stuur

kon houden. Ik werd alsnog kletsnat... van het angstzweet.

Zoals je al vermoedde, waren we toch veilig thuis gekomen.

Kort daarop verongelukte mijn vader met zijn auto. Verblind...

Vastliggende toekomsten – broos glaswerk

Soms ligt de toekomst tot in minuscule details vast.

Maar er spelen dan zoveel factoren een rol, dat geen enkele aardse computer die uitkomst kan berekenen.

Het Universele Bewustzijn kan dat wél. Zelfs in een flits!

Vroeger had ik een servies van bruin gebubbeld glas.

Als je er maar naar wees, sprong het al in duizend stukken.

Ik stond eens met mijn assistente te praten, met een stapel

van dat servies in mijn armen. Per ongeluk liet ik alles los.

Terwijl het nog aan het vallen was, zei ik lachend:

'Sterk spul, hè?'

Alles viel boven op elkaar en op de plavuizen.

Nergens een scherfje af! Dat wist ik blijkbaar van tevoren!

Hoe komt het, dat ik deze uitkomst kon voorspellen?

- De uitslag lag al vast. Alles ging zo snel, dat ik geen enkele invloed meer kon uitoefenen op dat vallende spul.
- Ik had ook geen tijd meer om faalangst te ontwikkelen. Ik flapte het er gewoon uit, voordat ik besepte, wat ik zei.

Het was wel degelijk een voorspelling, want ik had een paar minuten nodig om te controleren, dat alles écht nog heel was.

Toekomstvoorspellen oefenen – met receptenblokken

Op huisbezoek had ik altijd een receptenblokje op zak.

We kregen ze gratis van de farmaceutische industrie.

Als compensatie zat er om de zoveel receptenblaadjes een blaadje met geneesmiddelenreclame tussen.

Omdat ik het vervelend vond om bij de mensen thuis naar een prullenbak te vragen, haalde ik alle reclame er van tevoren uit.

Daar zat ik dan relaxed in mijn eentje blaadjes af te scheuren, te bekijken en in de papierbak te gooien. Sommige blaadjes lieten meteen los, andere zaten zo vast, dat ze inscheurden.

Je kon nergens aan zien of voelen, welke kant dit zou opgaan. Maar toch bleek ik het vaak van tevoren te weten.

Na oefening kwam ik uiteindelijk uit op 100% vooraf weten.

Hoe kon ik aan die torenhoge score komen? Wel...

- Hoe vast een reclameblaadje zat, lag al volledig vast
- Niemand keek op mijn vingers, dus ik had geen faalangst
- Ik had hier verder niets mee te winnen of te verliezen

Op de grens met helderziendheid – schaakstukken raden

Als kind schaakte ik vaak met mijn vader. Bij het begin van elke partij pakte hij altijd een witte en een zwarte pion, haalde die achter zijn rug door elkaar, totdat ook hij het niet meer wist en toonde mij zijn gesloten vuisten. Het kon mij toen geen ene moeder schelen, wie de partij mocht beginnen, maar toch koos ik altijd de hand met de witte pion. Alsof ik met mijn voorstelling de pionnen door zijn handen heen zag schijnen, wat écht niet zo was. Ik vond dat raden op zich een leuk, relaxed spelletje. Ben je visueel ingesteld, dan kun je toekomstbeelden krijgen. Ben je meer auditief, dan zou je stemmen kunnen horen. Ben je helderwetend, dan weet je, dát je het weet. Maar dan weet je niet, hóé je het weet.

De kosmische computer is uitstekend beveiligd

Het Universele Bewustzijn wemelt van de logica en de beveiligingen, onder andere tegen 'rondzingen'.

Je kent misschien wel de 'grootvaderparadox'.

Je reist terug in de tijd en je vermoordt je grootvader, nog vóór de verwekking van je vader. Maar dan kon ook jij niet worden geboren, laat staan terugreizen en je grootvader vermoorden.

Zulke dingen kunnen dus niet in ons Universum!

Overigens geloof ik wel degelijk in tijdreizen.

In gedachten springen wij constant heen en weer tussen heden, verleden en toekomst.

Volgens mij dankt ons Universum zijn stabiliteit aan de vele anachronismen, kortsluitingen tussen verschillende tijdperken.

Informatie, die het Universele Bewustzijn met alle deeltjes in ruimte en tijd deelt. Dus zeker ook met ons!

Heb je hulpmiddelen nodig voor toekomstvoorspellen?

Dat hoeft niet, maar het kan soms nuttig zijn. Maak je keuze!

Smaken verschillen. Ik werk het liefst zonder toeters en bellen.

Zoals hulpmiddelen en methodes. Zo ben ik géén numeroloog.

Dankzij de kosmische logica – die door vele wetenschappers vooralsnog ónlogisch wordt genoemd – werken numerologen

met magische getallen en letters, astrologen met de stand van hemellichamen en kaartleggers met het zogenaamde toeval.

Een toeval, dat helemaal niet toevallig blijkt te zijn.

Het jaar 2007 voelt goed aan

Numerologisch vormt 2007 het cijfer 9, mijn geluksgetal.

Als je 9 bij een getal optelt, blijft de som van dat getal gelijk.

Dit betekent, dat alle data in 2007 niet door het jaartal worden gewijzigd. Zo wordt 2007 een 'wat je ziet, is wat je krijgt' jaar.

Ik voel aan, dat onze projecten in 2007 een rendement van minstens 90% kunnen opleveren. In 2006 was dat vaak hoogstens 10%.

2006 was meer een voorproefjesjaar.

2007 wordt een écht succesjaar. Let wel! Ik heb het hier

slechts over invloeden. Dit zijn géén keiharde voorspellingen.

Wat ben ik blij, dat we pas in 2007 een nieuw kabinet krijgen!

En dat diverse projecten in 2007 echt goed van start gaan.

Waar is toekomstvoorspellen eigenlijk goed voor?

Het helpt ons bij het verantwoord nemen van beslissingen.

Het maakt onze toekomst maakbaarder.

En – als we het goed doen – onze leefwereld aangenamer.

Aan de andere kant is het heilzaam om eerlijk toe te geven,
als iets ónvoorspelbaar is. Dan kunnen we dat lós laten.

En in vol vertrouwen het avontuur tegemoet gaan.

Soms moet iets gewoon een verrassing blijven... toch?

Ik wens je een vervullend 2007 toe.

Voorzien en onvoorzien.

Gepland en ongepland.

Met betere mensen in een betere wereld.

Alle liefs,

Micha Beuger – Hoofdedacteur Spiritualiteit & Buitenaards

31 december 2006

De tuinman en de dood

Een Perzisch Edelman:

Vanmorgen ijlt mijn tuinman, wit van schrik,
Mijn woning in: 'Heer, Heer, één ogenblik!

Ginds, in de rooshof, snoeide ik loot na loot,
Toen keek ik achter mij. Daar stond de Dood.

Ik schrok, en haastte mij langs de andere kant,
Maar zag nog juist de dreiging van zijn hand.

Meester, uw paard, en laat mij spoorlags gaan,
Voor de avond nog bereik ik Ispahaan!

Van middag (lang reeds was hij heengespoed),
Heb ik in 't cederpark de Dood ontmoet.

'Waarom,' zo vraag ik, want hij wacht en zwijgt,
'Hebt gij van morgen vroeg mijn knecht gedreigd?'

Glimlachend antwoordt hij: 'Geen dreiging was 't,
Waarvoor uw tuinman vlood. Ik was verrast,

Toen 'k 's morgens hier nog stil aan 't werk zag staan,
Die 'k 's avonds halen moest in Ispahaan.'

P.N. van Eyck