

Mens



PARTIJ VOOR MENS EN SPIRIT

*De magische datum 21 december 2012 nadert snel.
Wat zullen de verkiezingen van 9 juni 2010 ons brengen?
Wel, hier gaan **wij** over! Er zijn nu partijen in overvloed!
Vorm je oordeel – volgens je hoofd en je hart – en stem!
Ons stemgedrag bepaalt, of we nog langer doorsukkelen.
Met een onvermijdelijk en nog rampzaliger crisispakket.
Of voorproefjes krijgen van een paradijselijkere wereld.
Maar dan moet er op korte termijn veel veranderen...*

Oudetijds politiek

Vissentijdperk: Polariteit en versplintering.
Tegenstellingen uitvechten in parlementaire democratie.
Met politieke partijen uit de oude tijd.
Van linkse, rechtse, christelijke of areligieuze signatuur.
Alle in verkiezingstijd gemaakte beloften zijn illusoir
Na de kabinetsformatie geldt immers het regeerakkoord.
Tot aan de volgende verkiezingen heeft de bevolking dus nauwelijks meer invloed op de politiek.

Parlementaire democratie

Constante strijd tussen regerende coalitie en oppositie.
Bij elke strijd heb je officieel winnaars en verliezers.
Maar eigenlijk verliezen alle betrokken partijen.
De winnaar is dan de partij, die het minste verliest.
Dit mechanisme zie je het duidelijkst bij een oorlog.
Daarbij vindt immers altijd verlies plaats van levens,
lichaamsdelen en infrastructuur.
Polariteit – tegelijk gassen en remmen – is energieverlies.
Veel oudetijdspartijen willen de boel bij het oude laten.
Die hebben in Nederland vaak een christelijke signatuur.
Enkele nieuwe partijen bieden schijnbare vernieuwing.
En hanteren zelfs het woordje *voor* in hun partijnaam.
Maar eigenlijk zijn zij vooral ergens *tegen*.
En zijn het dus *tegenpartijen*, die polariteit aanwakkeren.
Soms zodanig, dat zij *zelf* tegenbewegingen uitlokken.
Wat een energieverpilling! Weggegooides stemmen!
Volgens mij behoren *tegenpartijen* thuis in de oppositie.
Vaak ontbreekt het hen zelfs aan de benodigde motivatie.
En aan deskundige mensen om te kunnen meeregeren.

Nieuwetijdspolitiek

Watermantijdperk: Eenheid en samenwerking.
Oplossingen, waarbij alle betrokkenen winnen.
Op dit principe stoelt het wereldwijde All Win Network.
Bij volksdemocratie worden bestuurders rechtstreeks
door het volk gekozen en worden bij cruciale
beslissingen alle belanghebbenden geraadpleegd.
Middels beveiligde internetverbindingen kan zoiets
probleemloos worden gerealiseerd.
Nieuwetijdspartijen zijn vooral ergens *voor*.
Voor het meer betrekken van de burgers bij de regering.

En prevaleren van het grote geheel boven eigenbelang.
Met een meer toegewijde zorg voor mens, dier en milieu.
Alle nieuwetijdspartijen zijn multicultureel ingesteld.
Een vernieuwende partij kan overkomen als *tegenpartij*.
Vooral als zij haar vlijmscherpe tanden en klauwen toont.
Zoals bij het aan de kaak stellen van misstanden.
Ga dan na, of zij ook gedegen *oplossingen* biedt.
Want dan is het toch een *voorpartij*.
Oordeel niet te definitief over personen en organisaties.
Want die kunnen altijd nog onverwacht transformeren.
Bejaarden, die zich ontpoppen als nieuwetijdskinderen.
En relatief oude partijen als nieuwetijdspartijen.
Sinds 1966 heeft Nederland enkele politieke partijen,
die vernieuwingen hebben nagestreefd en opgeleverd.
Zoals D66, al kwamen de door deze partij voorgestelde
stelselhervormingen tot nu toe nauwelijks van de grond.
En de Groenen en Groen Links, die voor het milieu gaan.
De Partij voor de Dieren – een zeer groene milieupartij –
heeft met haar beide Tweede Kamerzetels vanuit de
oppositie ons land een stuk diervriendelijker gemaakt.

Partij voor Mens en Spirit – www.mensenspirit.nl

Deze partij, afgekort als MenS, werd door drie vrouwen –
onder wie de huidige landelijke voorzitter Lea Manders,
een ervaren politica – opgericht op 11 maart 2008.
Volgens een opinieonderzoek rekenden toen al 26% van
de Nederlanders zich tot de *Ongebonden Spirituelen*.
Maar er bestonden nog geen politieke bewegingen om
deze groeiende bevolkingsgroep te vertegenwoordigen.
Mens en Spirit staat eveneens voor stelselhervorming,
milieubeleid en dierenwelzijn – maar gaat veel verder.
Overheid wordt Democratische Gemeenschapsdienst.

Ook de economie – vooral het belastingstelsel – moet drastisch worden hervormd. Haar kernwaarden zijn: Authenticiteit, Liefde, Eenheid en Bewustwording. Hun partijprogramma is veelzijdig en praktisch. Mede dankzij inbreng van toegestroomde deskundigen. Carpoolprojecten, onderwijsinnovatie met brede scholen, participatie van ouders in de jeugdzorg, natuurvoeding, holistische geneeswijzen, deprivatisering, enzovoort. De Europese Unie moet democratischer en efficiënter. MenS deed mee met de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam en in Eindhoven. Met in Amsterdam: Laagdrempelige oplaadpunten voor elektrische auto's. Genuanceerde visie over de aanleg Noord-Zuidmetro. Eindhoven lanceerde een plan voor een trolleybusnet. Dit alles heeft best veel stemmen opgeleverd. Maar gezien de hoge kiesdrempels nog geen zetels. Mens en Spirit staat met beide voeten op de grond. Hierop kunnen zwevende kiezers landen en thuiskomen. Het ledental van Mens en Spirit groeit razend snel. Veel reacties vanuit de bevolking zijn hartverwarmend. MenS wordt alom beleefd als een geschenk uit de hemel. En als het ontbrekende puzzelstukje. Met leuzen als:

- ♥ *Politiek vanuit het hart*
- ♥ *Kies voor een warme samenleving*
- ♥ *Stem bewust*
- ♥ *Hoofd, hart, handen en voeten*
- ♥ *Wij hebben een droom, maar wij zijn klaarwakker*

Het is slechts een kwestie van bundelen en mobiliseren. Mens en Spirit is opgezet als een brede coalitiepartij. En bereid om regeringsverantwoordelijkheid te dragen. Mens en Spirit doet mee als lijst 14 met 40 kandidaten.

Strategisch stemmen en mogelijke coalities

Eens heb ik mij laten verleiden tot strategisch stemmen.

Dit werkte niet. Zie mijn artikel *Kies Eerste Keus*.

Er gebeurt momenteel veel in politiek Nederland.

Politici die wegvallen of rampzalige uitspraken doen.

Dit heeft zeker invloed op de groei of krimp van partijen.

Er heerst veel onvrede onder het volk. Dit uitte zich in

lage opkomsten en massaal stemmen op een *tegenpartij*.

Die bijna de grootste werd, maar geen oplossingen bood.

Met straatcommando's creëer je wellicht meer veiligheid.

Maar ook een naargeestige sfeer. En willen wij dit wel?

Bij opwarming van de samenleving – die bijna niets kost,

omdat hierover al veel burgerinitiatieven bestaan –

voelt iedereen zich zo thuis, dat misdaad vermindert.

Gaan we voor conservatisme en angst?

Of voor progressiviteit en liefde?

Het moet nu eindelijk anders.

Desnoods met een coalitie van zes of meer partijen.

Hoogstwaarschijnlijk wordt de PvdA de grootste partij.

Strategisch stemmen is dus volstrekt overbodig.

Het gaat er nu vooral om, *met wie* de PvdA gaat regeren.

Hoeveel vernieuwing krijgen wij?

Stem bewust en vanuit je hart!

Micha Beuger – Hoofdedacteur© – 9 mei 2010