

Hoezo vrije keuze?

In dit artikel zet ik een groot vraagteken achter al die beweringen, dat we leven op de planeet van vrije keuze. Verreweg de meeste beslissingen, die we dagelijks nemen, komen niet in echte vrijheid tot stand, maar onder druk van de omstandigheden. We worden constant van buitenaf gedwongen of tegengehouden. Volgens mij moet onze echte vrijheid nog komen.

Onder dwang

'Je geld of je leven!' Je krijgt een machinegeweer onder je neus gedrukt en voor je het beseft, heb je die drie euro afgegeven, die je op zak had. Je hebt dus weer eens een vrije keuze gemaakt. Hoezo, vrije keuze? Hoeveel mensen zouden zich overhoop laten schieten voor drie euro?

Analyseer al je vrije keuzes en je zult merken, dat er slechts heel weinig van die zogenaamde keuzevrijheid overblijft.

En dan leven wij nog in een vrij land met betrekkelijke materiële overvloed.

Ons huidige bestaan is slechts een demo

Van veel computerprogramma's, vooral spelletjes, bestaat een demo-versie, die je alvast enkele mogelijkheden laat zien.

Een dergelijk demo draait grotendeels automatisch af.

Je kunt dan weinig keuzes maken. Het overkómt je gewoon.

Als het spelletje je wat lijkt, kun je het kopen en het echte programma opstarten.

Zo is het ook met de huidige Aarde. Als je ons bestaan, dat we thans leven, vergelijkt met dat van andere levens, vooral op andere planeten of in de sferen, dan zie je pas hoezeer wij thans beperkt zijn in onze mogelijkheden. Ook al is het zonlicht oogverblindend, de Aarde is een donkere planeet.

De bewoners worden hier expres dom en in afgescheidenheid gehouden. We hebben slechts heel weinig bewegingsvrijheid en keuzemogelijkheden. Velen van ons beginnen te ontwaken en zich te herinneren dat het ook anders kan.

We hebben zogenaamd vrijheid van godsdienst, maar bij velen van ons zit onze oude religie er sinds de jeugd zo vast ingestampt, dat we die oude normen en waarden niet los durven laten. Uit angst en/of gemakzucht blijven we dan maar de religieuze en politieke sporen van ons klikje volgen. We hebben zogenaamd seksuele vrijheid. Homo's en lesbo's mogen tegenwoordig zelfs met hun seksgenoten trouwen. Maar wat, als een keurig getrouwde heteroman eens verliefd wordt op een andere man. Avontuurtje? Nee hoor, je zou er de jaloezie van je vrouw of zelfs een ziekte van kunnen ophopen.

We leven zogenaamd in een multiculturele samenleving. Oké, Chinees of Italiaans eten kunnen we allemaal, zonder dat daar een haan naar kraait. Maar oh wee, als we onze pubers zouden laten meedoen aan Afrikaanse of Arboriginal initiatieriten, dan was het hek van de dam. Bij de Eskimo's likken moeders hun kinderen helemaal af. Uiteraard omdat die niet zo'n mooie douche met thermostaatkraan hebben (er zou daar trouwens slechts een hagelbui uit komen), maar zoiets hoeven we, denk ik, hier nog niet te proberen. Oké, die Eskimo-moeder doet dit, omdat het niet anders kan. Iets doen, omdat het moet, is eigenlijk niet zo leuk. Iets doen, omdat het kan, dat is pas leuk. Pas als je je door gedachtenkracht in een fliets naar de andere kant van de wereld kunt verplaatsen, is het leuk om in een trein te zitten, puur uit hobbyisme. Er is een gezegde 'In de beperking toont zich de meester', maar dit gaat volgens mij vooral op voor beeldhouwers die slechts één steensoort ter beschikking hebben. Ben je een kosmische meester als je je laat meeslepen van de ene naar de andere gedwongen keuze? Nee, een echte meester is helemaal vrij. Die weet wat er in de Kosmos allemaal te koop is, heeft alle mogelijke zintuigen en mogelijkheden tot beweging, en leeft vervolgens vanuit het diepste zelf. Die houdt niets vast en laat zich door niets vasthouden in de uiterlijke wereld. Die laat alles vrij bewegen en geniet ervan.

GE-bondenheid versus VER-bondenheid

Weleens in een spannende achtbaan gezeten? Goede raad: Als je bang wordt, probeer je dan vooral niet aan de rails vast te klampen (GE-bondenheid aan de buitenwereld) in de hoop het karretje te stoppen. Maar pak je karretje vast (VER-bondenheid met jezelf), of nog liever: Doe je gordel om, steek je handen in de lucht en gil. Besef, dat de achtbaan veilig is. Alles is vooraf tot in de puntjes uitgerekend.

Onze hele driedimensionale wereld is, vanuit hogere dimensies gezien, slechts virtual reality, een projectie vanuit die hogere wereld, waar alles van nature met elkaar in harmonie is. Onze wereld zal vreedzaam en gelukkig worden, niet dankzij nog meer uiterlijke regels, wetten, of wat dan ook, maar doordat steeds meer mensen ontwaken en gaan leven vanuit hun diepste zelf. In die hogere werelden is alles hecht met elkaar VER-bonden, maar die banden storen ons totaal niet, omdat je ze niet hoeft te zien. In de uiterlijke wereld kun je uiteindelijk alles loslaten en vrij ten opzichte van elkaar laten bewegen. Je zult merken dat, zodra iedereen dit doet, er meer harmonie komt dan ooit tevoren. Dan klamp je elkaar nog vast in liefdevolle omhelzingen, maar niet meer uit GE-bondenheid.

Micha Beuger – Hoofdedacteur© – 28 mei 2007

Naar zijn artikel in Spiegelbeeld – december 2001