

Verantwoording Websites

Bronvermelding, Disclaimer, Spelregels, Werkwijze

Disclaimer, Policy, Source

		
Micha Beuger	Buitenaards	Transformatiebegeleiding
5D Co-creator Non-duaal lichtwerker Kleurwerker	Vreemd maar toch vertrouwd www.buitenaards.net	Ftiris www.transformatiebegeleiding.nl

*De huidige mens is duidelijk niet in staat om de waarheid te omvatten.
Maar onze gebrekkige uitwisselingen helpen wel om haar te benaderen.*

Micha Beuger – 19 april 2012

*Present human beings are apparently unable to comprehend the truth.
Yet our deficient communications are useful to get closer to it.*

Michael Beuger – April 19, 2012

Communication rules

- I can give no guaranty for the truth of any statements on my websites
- For the content and function of all linked websites, only their webmasters are responsible
- Please no business proposals
- This is no dating site, so for safety reasons, private mails in Dutch only
- Your emails are welcome, but please no phone calls
- I am not a healer or personal coach any more
- I cannot read your thoughts or see your aura
- I am unable to predict the future

Beware of bold statements like the one at the top of this page and below

- Earth is in a transformation process to a 5D paradise world
- Including worldwide peace, a vegetarian eco system and renewal of our physical bodies
- 2012 is our main transformation year, with its turning point December 21
- Our nearby Andromeda Galaxy is the leading one of our Local Group or Cluster
- The common language of our Local Group of Galaxies will soon be introduced to Earth

This was the English summary. The remaining pages of this document are in Dutch only.

De overige pagina's van dit document zijn uitsluitend in het Nederlands.
Voor wie onvoldoende het Nederlands beheerst, bestaan er voldoende alternatieven.

Spelregels

- Ik geef geen enkele waarheidsgarantie voor de beweringen op mijn websites
- Voor de inhoud en functie van aangehaalde andere websites, zijn hun beheerders verantwoordelijk
- Graag geen commerciële benaderingen
- Dit is geen datingsite, daarom veiligheidshalve, persoonlijke e-mails alleen in het Nederlands
- E-mails zijn van harte welkom, maar liever geen telefoontjes
- Ik ben niet langer genezer, coach of wat voor persoonlijke hulpverlener dan ook
- Ik kan momenteel geen gedachten of aura's lezen
- Ik voorspel geen toekomst, maar signaleer tendensen

Bestaat de waarheid eigenlijk wel?

Je bent zojuist begonnen met het lezen van de Disclaimer van Micha Beuger. Maar wie garandeert, dat dit stuk echt door mij is geschreven? Voor hetzelfde geld zit er een bedrieger achter, die weet ik wat voor ongewensts van je gedaan wil krijgen. Ik heb helaas ervaring met zulke kwesties op Internet. En al is dit document wel door mijzelf geschreven, dan nog kan ik er op uit zijn om jou te bedriegen. En wie garandeert, dat bijgevoegde foto echt van mij is en lijkt op hoe ik er thans uit zie. Wel – en dat beweer ik zelf – hij is van juli 2011 en onbewerkt. Toen liet ik nog mijn haar bijkleuren en nu niet meer. En momenteel zie ik er een heel stuk jonger uit, al lijkt die foto nog steeds, zeg ik zelf. Nou, eerst zien, dan geloven. Het zou overigens best kunnen, dat ik mijzelf in dit opzicht voor de gek houd.

Verder heb ik uiterst afwijkende benaderingswijzen en opvattingen. Ik geloof hierin, maar ik kan niet bewijzen, dat ze juist zijn. Zelfs niet voor mijzelf. Het zijn slechts hypothesen, waarvan ik maar moet afwachten, hoe lang ik daarmee vooruit kan. Wie weet, is mij zojuist iets overkomen, nog voordat ik mijn websites kon aanpassen, waardoor ik totaal niet meer in dit alles geloof. Zoals mijn voorouder, vurig socialist, totdat de schoorsteenmantel naar beneden kwam, wat hij als een teken van God zag, waarna hij met hangende pootjes terugkeerde naar de Rooms Katholieke Kerk. Wie weet, ben ik momenteel al dood en lig ik vanwege mijn ongehoorzaamheid voor eeuwig te branden in de hel.

Ik kan de waarheid niet kennen. Ik geloof ook niet, dat jij dat kunt. Of wie ook op Aarde. Het zou best kunnen, dat ik vermogens mis, die andere mensen wel hebben, maar daaraan heb ik zo mijn twijfels. Volgens mijn ervaring is de huidige mens echt niet in staat om de waarheid te omvatten. Neem nou alle modellen van de officiële wetenschap, over hoe de wereld in elkaar zit. Daar bestaat echt geen consensus over. En die wereldbeelden veranderen ook nog eens van tijdperk tot tijdperk. Nog niet zo lang geleden, zagen Indiërs de Aarde als een pannenkoek, gedragen door een olifant op een schildpad. Met daarom heen maan, zon en sterren, zo dichtbij, dat je ze zowat kon aanraken. Nu leven we in een onmetelijk Universum, waarin onze Aarde slechts een onbetekenend stipje is. Maar wie weet, is dit beeld morgen achterhaald. De tijd zal het leren. Of niet.

In mijn boeken schets ik een wereldbeeld, waarin ons Universum in werkelijkheid een opgekruld bolletje in vele dimensies is, met de omvang van ongeveer een atoomkern. En dat het daarom werkt, zoals het schijnt te werken. Prachtig bedacht, maar in het dagelijks leven koop je hier weinig voor. Daarom leef ik nu weer in een onmetelijk, vierdimensionaal Universum, illusie of geen illusie.

In de religie is het nog absurder. In hetzelfde tijdperk worden de meest tegenstrijdige dingen beweerd. Tot in het uiterste, dat een 'god', die alles heeft geschapen, vijanden eeuwig in de hel laat branden. En ook nog eens beveelt om deze godsdienst door oorlog op te dringen. Dit druist totaal in tegen mijn verstand, gevoel en ervaring met alles, wat goddelijk is. Was een dergelijk wezen een mens, dan werd die op zijn minst wegens kindermishandeling uit de ouderlijke macht gezet. Maar zelfs in onze Nieuwe Tijd zie ik teveel tegenstrijdigheden. Ik heb vrij lang met de hypothese geleefd, dat al die beweringen tegelijkertijd waar zijn. Dat kan best zo zijn, maar in het dagelijkse leven is dit concept onwerkbaar. Ook de media (en mediums) zijn onbetrouwbaar. Bronnen (en bronnen van bronnen) vertrouw ik niet. Zo kan ik niet nagaan, of Bush of Al Qaida verantwoordelijk is voor het neerhalen van de Twin Towers. Beide partijen behoren tot de dualiteit, waarvan ik mij zoveel mogelijk distantieer.

De vrije wil bestaat wellicht niet

De kwestie van het al dan niet bestaan van de vrije wil is momenteel uiterst actueel. Experimenten hebben onbewuste drijfveren aangetoond, die nog voor de bewuste beslissingen van de proefpersoon konden worden gemeten. Die beslissingen lagen blijkbaar al van tevoren vast. Dus is niet die persoon verantwoordelijk, maar de wet van oorzaak en gevolg. Met dit concept heb ik een tijd lang geleefd, maar dat werkte toch niet echt en voelde ook niet goed. Uiteraard onbewust gedwongen door de wet van oorzaak en gevolg, stapte ik weer af van deze beleving. Nu leef ik weer met een vrije wil en neem ik weer de verantwoording voor mijn beslissingen, illusie of geen illusie. Hoewel, illusie?

Je kunt beter spreken van een prachtige creatie, zodat we kunnen leven in een wereld van vrijheid. Wat maakt het uit dat we, zonder daar erg in te hebben, in onze rug naar alle kanten worden geduwd. Als alle wegen voor ons maar vrij zijn, dan voelt alles ook vrij. Zo nemen wij al onze beslissingen van binnen uit, al komen ze vanuit ons onderbewuste. Dit is veel beter dan van buitenaf en van bovenaf te worden gedwongen, eventueel onder bedreiging van hel en verdoemenis.

Bovendien bespeur ik, dat die drang van binnenuit, toenemend collectieve trekken begint te krijgen. Alsof een gemeenschappelijk bewustzijn – noem het God – ons steeds meer aanstuurt. Dit is hoopvol. Ik benader het bestaan zoveel mogelijk op wetenschappelijke wijze. Ik observeer, luister, voel, denk en formuleer dan hypothesen, die ik aan ervaring en experimenten toets. Zolang alles klopt, handhaaf ik die hypothese. Loop ik tegen teveel tegenstrijdigheid aan, dan stel ik die hypothese bij.

De magie van co-creatie

Zoals ik al zei, geloof ik niet, dat de huidige mens de waarheid kan kennen. We kunnen die wel steeds dichterbij benaderen. Ook geloof ik, dat we de werkelijkheid grotendeels creëren. Niet zo extreem als in onze dromen, maar toch. Ben ik dan een solipsist, die alleen in mijn eigen bewustzijn geloof? En denk, dat de omgeving slechts een projectie van mijn gedachten is? Nee, zeker niet, want het overgrote deel van mijn gedachten is onbewust. Ik geloof wel in een collectief bewustzijn – noem het God – waarvan wij allen deel zijn. Zo creëer ik mijn omgeving, maar word ik tevens door mijn omgeving gecreëerd. Het is dus een kwestie van co-creatie.

Mijn hypothese van co-creatie werkt steeds beter. De wereld, waarin ik leef, komt steeds meer overeen met mijn hartenwensen en voelt steeds fijner aan. Ik schreef dit in het magische jaar 2012. Waarin onze wereld transformeert tot een paradijsplaneet. Hiervan bespeur ik steeds meer bewijzen. Het is mijn lust en mijn leven om hiervan getuige te zijn. Alle onzekerheden hierbij neem ik voor lief. Het is mij dit alles meer dan waard.

Bij sommigen kom ik misschien arrogant en zelfingenomen over. Nou, wat dan nog. Ik word inderdaad steeds blijer met mijzelf en geniet uitbundiger van het leven. Maar ik geniet nog meer, als ik ontdek, dat ik beter functioneer als deel van een groter geheel. En als ik merk, dat mensen collectief steeds blijer met zichzelf worden. En dat wij samen integreren in eenheid.

De magie van non-dualiteit

Ik heb het helemaal gehad met onze al duizenden jaren bestaande wereld van dualiteit, van licht en duisternis, van goed en kwaad en van andere tegenstellingen met hun bijbehorende machtspelletjes. Ik kies geen partij meer, want het maakt mij weinig meer uit, of een schaker met wit of zwart speelt. Voor de goede orde, ik ben dol op schaken. Maar ik verheug me intens op de Nieuwe Aarde, die niet langer wordt overheerst door dualiteit. Ik noem mijzelf ook liever geen lichtwerker, maar kleurwerker. Mijn hypothese is, dat onze Aarde en omgeving op het punt staan om natuurkundige invloeden te ondergaan, die niet zozeer zorgen voor nog meer (wit) licht, maar ons bewustzijn collectief zodanig verruimen, dat wij meer frequenties kunnen waarnemen. Zodoende worden lacunes in onze kennis opgevuld met nieuwe kosmische kleuren, zodat we meer gemeenschappelijke belevingswerelden krijgen en wij toegroeien naar eenheid. Mocht de hypothese van transformatie onverhoopt onjuist blijken te zijn, dan hebben we straks in ieder geval een leuk en spannend 2012 gehad.

Getuige van wedergeboorte

Vorm ik een bedreiging voor de duale wereld? Dat valt mee, denk ik. Ik bestrijd geen enkele partij. Fundamentalisten zullen mijn teksten niet eens bekijken. En ik kan me nauwelijks voorstellen dat jij, die al zoveel van deze tekst hebt gelezen, je zou aansluiten bij een fundamentalistische godsdienst. Ik win zeker geen zieltjes. Ik volg niet en ik vind het zelfs niet eens prettig, als anderen mij volgen. Bovendien verstoort het mijn experimenten, als anderen mij napraten. Het is voor mij veel fijner, als jij je eigen hart volgt. Mochten wij beiden onafhankelijk van elkaar dezelfde ontdekkingen doen, dan hebben we samen iets te vieren. Al creëer jij misschien liever een ander soort wereld dan ik.

Wanneer het jouw tijd is, word je wedergeboren. Met mij of zonder mij. Of desnoods, ondanks mij. Als jouw verloskundige in de file staat en ik zogenaamd toevallig in de buurt ben, vang ik jouw kind op. Nou, wat dan nog. Als er niemand langs was gekomen, dan was je kind waarschijnlijk even gezond. Net als bij al die vrouwen in ontwikkelingslanden, die ook niet de luxe van verloskundigen kennen.

Anders dan anderen

Veel van wat ik beweert, is afwijkend. Hierover later. Maar ook mijn aanpak is anders dan van anderen. Opvallendst aan mijn aanpak, zijn de dingen die ik niet doe. Ik bid niet, mediteer niet, oefen niet, ik ga niet in trance en gebruik geen methodes of hulpmiddelen als horoscopen, kaarten, stenen of pendels. Behalve bijvoorbeeld in groepsverband, maar dan meer om de eenheid met die groep te beleven. Ondanks – of wie weet dankzij – mijn uit de toon vallen, ga ik toch plezierig en harmonisch om met veel wat klassieker werkende lichtwerkers. En zelfs met enkele specialisten in dualiteit.

Wat ik wel doe, is volledig leven naar waar ik in geloof. Ik ben naturist en principieel vegetariër. Zelfs mijn schoenen, riemen en andere gebruiksvoorwerpen zijn niet van dierlijke producten gemaakt. Ik leef energiezuinig en zorg goed voor mijn fysieke lichaam, andere mensen, dieren en leefomgeving. Verder ben ik biseksueel en polyamoreus, al ben ik in deze periode niet zo met intieme relaties bezig. Maar ook qua lichaamsverzorging doe ik niet, wat ik bijna iedereen wel zie doen. Ik ga niet naar de sauna of de sportschool. Ik gebruik geen voedingssupplementen en zeker geen medicijnen, zelfs geen natuurlijke. Ik lurk niet zoals velen de hele dag aan flesjes water, maar drink soms bijna niets. Op mijn lichaam gebruik ik geen zeep en geen enkele crème, ook niet tegen zonnebrand. Hele dagen loop ik naakt in de felle zon zonder te verbranden, terwijl ik toch een lichte huid heb. Ik draag geen zonnebril, zelfs niet tijdens het skiën. Kortom, ik laat alles na, wat de farmaceutische en cosmetische industrie ons allemaal door de strot willen duwen of aansmeren om veroudering tegen te gaan. Sinds ik met dit alles ben gestopt, ben ik juist aan het verjongen. Moet je mijn zongebruinde, strakke, zachte babyhuidje maar zien. Een manicure zei eens: 'Hoe meer je doet, hoe meer je moet doen.' Gelukkig moet ik steeds minder en vertrouw ik steeds meer op mijn fysieke lichaam, waaraan ik steeds minder onderhoud heb en waarmee ik steeds zorgelozer geniet. Ook op reis ben ik het toppunt van zorgenloosheid. Ik neem altijd de minste bagage mee en liefst helemaal niets.

Als kind en jongeling was ik visueel gehandicapt en had ik sterke brillen en contactlenzen nodig. Dankzij een oefenprogramma, heb ik op latere leeftijd stereo leren zien. Sinds recente oogoperaties, zie ik nu zonder hulpmiddelen met elk oog op alle afstanden scherp. Ook mijn buitenzintuiglijke waarnemingen zijn haarscherp, ruimtelijk, kleurrijk en gedetailleerd. Zo staan er digitaal getekende stadspatTEGRONDEN, compleet met netwerken van magnetisch zwevende metro's van een planeet op 35.000 lichtjaar afstand op mijn site Buitenaards. Ik geef ronduit toe, dat ik geen garantie kan geven, ook niet voor mijzelf, dat deze waarnemingen echt zijn. Ze kunnen net zo goed op fantasie berusten. Fraaie creaties overigens. Maar het is natuurlijk een leuke opsteker, telkens als ik tegen creaties van anderen aan loop, die kennelijk onafhankelijk van mij tot soortgelijke conclusies komen. Hierbij noem ik als voorbeeld mijn bewering over kolonisaties door Andromedanen van planeten in onze Melkweg, miljoenen jaren terug. Hierbij kwamen de beschrijvingen van de daar overgebrachte mensenrassen exact met elkaar overeen. Ook bevestigen recente wetenschappelijke ontdekkingen, bijvoorbeeld over de opbouw van andere planetenstelsels, mijn absurde beweringen, waarvan ik zelfs tegen mijzelf zei: 'Dit kan gewoon niet mogelijk zijn, maar toch neem ik het zo waar.' En dan blijkt zoiets toch te kunnen! Sterker nog, er worden steeds meer van zulke planeten ontdekt. En die lijken nog bewoonbaar ook!

Stellingen en veronderstellingen van Micha Beuger

- ♥ De in deze opsomming gebruikte symbooltjes en kleuren hebben geen speciale betekenis
- ♥ Maar als kleurwerker moet ik toch wat – en zo staat alles een stuk overzichtelijker
- ♣ De huidige mensheid is niet in staat om de waarheid te kennen
- ♣ Onze onbeholpen uitwisselingen helpen ons wel om haar dichter te benaderen
- ♣ Mijn hypotheses ontstaan vanuit ervaring en experimenten van mijzelf en beweringen van anderen
- ♣ Na voldoende toetsing, worden deze hypotheses bevestigd, aangepast of verworpen
- ♣ Toetsen van hypotheses is mijn ideaal – soms is blind vertrouwen onder voorbehoud praktischer
- ♦ Wij beleven een vierdimensionaal Universum van ruimte, tijd en individueel bewustzijn
- ♦ De meerdimensionale bronwereld van eenheid kunnen wij niet waarnemen
- ♦ Volgens mijn universeel incarnatiemodel is er eigenlijk slechts één ziel, die altijd en overal incarneert
- ♠ De vrije wil bestaat waarschijnlijk niet, maar wij beleven die gelukkig wel
- ♠ Wij kunnen de toekomst niet voorspellen, omdat wij die van moment tot moment zelf creëren
- ♠ Verleden en toekomst vormen fictieve referentiekaders voor de creatie van een zinvoller Nu
- ♠ Waarheid en onwaarheid worden grotendeels door onszelf gecreëerd
- ♠ Los laten is het aanvaarden, dat veel in onze wereld, nu eenmaal als los van elkaar wordt beleefd
- ♠ Financiële, fysieke en sociale onafhankelijkheid, bevorderen de zuiverheid van mijn kosmische werk
- ♥ In de ene cultuur heerst meer groepsbewustzijn – in de andere meer individueel bewustzijn
- ♥ Dieren hebben over het algemeen meer groepsbewustzijn – mensen meer individueel bewustzijn
- ♥ Intensieve omgang met mensen, bevordert de ontwikkeling van individueel bewustzijn bij dieren
- ♥ Groepsbewustzijn kan eenheidsbewustzijn in de weg staan – vanwege vijandschap tussen groepen
- ♥ Gerijpt individueel bewustzijn, bevordert de vorming van eenheidsbewustzijn, dus van non-dualiteit
- ♥ Een gemeenschap functioneert het best, als die vooral bestaat uit zelfstandige individuen
- ♥ God heeft het meest aan onafhankelijke individuen, die eerder authentiek dan godvrezend zijn
- ♥ Religies zijn niet om slaafs te volgen, maar om te ze laten doorontwikkelen en om ze te ontgroeien
- ♣ Verdoemenis bestaat niet
- ♣ Bij de pijnbeleving van een brandwond, is elke seconde er een teveel
- ♣ Eeuwig branden in de hel, is het meest absurde, wrede en zinloze concept van dualiteit
- ♣ Dualiteit op zich is uiterst zinvol, maar beslist niet onmisbaar voor het functioneren van een wereld
- ♣ Dualiteit bestaat bij de gratie van hiaten in onze werelden van waarneming en uitwisseling
- ♣ Vooral door open plekken tussen onze buitenzintuiglijke, zintuiglijke en instrumentele waarnemingen
- ♣ Bij dualiteit staat wit voor waarneming en uitwisseling – zwart voor de afwezigheid daarvan
- ♣ Daarom bestaan er geen zogenaamd duistere machten – want dat zijn in feite duale lichtwerkers
- ♣ Complotten en valse complottheorieën horen nu eenmaal bij de dualiteit
- ♣ Ontmaskering helpt – non-dualiteit heelt
- ♣ Non-dualiteit is soms soft – mijn non-dualiteit is vaak vlijmscherp
- ♣ De scherpte van dualiteit is als een scalpel – de scherpte van non-dualiteit is als een hechtnaald
- ♣ Toch toerekeningsvatbaar? Het voertuig is dan in orde – de bestuurder is dan gestoord
- ♦ Voor ons einddiploma van de School voor Dualiteit moesten wij zowel met wit als met zwart spelen
- ♦ Het Laatste Oordeel is onze diploma-uitreiking – met bekendmaking van onze vervolgopleidingen
- ♦ Wie wil doorgaan met dualiteit, krijgt de gelegenheid om onze inmiddels non-duale Aarde te verlaten
- ♦ In onze nieuwe non-duale wereld worden hiaten gevuld met licht van nieuwe kosmische kleuren
- ♦ Aarde transformeert niet door frequentieverhoging, maar door toevoeging van nieuwe frequenties
- ♦ Aarde en omgeving kennen een duizenden jaren durende cyclus van dualiteit en non-dualiteit
- ♦ Wij hoeven niet opnieuw de dualiteit in, omdat wij meesters worden van tijd, ruimte en individualiteit
- ♦ Intern functioneert onze wereld dan als een eenheid, maar toch worden wij ook dan niet alwetend
- ♦ Wij kunnen dan nog steeds niet waarnemen voorbij onze horizon, al schuift die steeds verder weg
- ♦ Op ons nieuwe bestaan zullen wij nooit uitgekeken raken – het zal onze stoutste dromen overtreffen
- ♦ 2012 is ons voornaamste transformatiejaar – 21 december zal voor de Aarde het omslagpunt zijn
- ♦ Tot die datum overheerst de dualiteit – daarna zal de non-dualiteit steeds dieper doordringen
- ♠ In principe zijn alle levensvormen gelijkwaardig, maar de mens is op Aarde de dominante soort
- ♠ Zodra de mens stopt met doden, zal de dierenwereld dit voorbeeld volgen
- ♠ Op de non-duale Aarde heersen vrede, liefde, overvloed, welbevinden, heelheid en schoonheid
- ♠ Aardig wat mensen, vooral ouderen, verkeren nu al in processen van heelwording en verjonging
- ♠ Onze Aarde – vooral Nederland – is al veel verder getransformeerd dan menigeen durft te dromen
- ♠ Binnenkort zullen steeds meer media dit toegeven, zodat wij deze feiten massaal zullen vieren

- ♥ In dromen ontmoeten wij bewuste wezens – ook overledenen – en bezoeken wij echte werelden
- ♥ Droomwerelden zijn vluchtiger en meer beïnvloedbaar door gedachten dan onze waakwereld
- ♥ Naar gelang onze transformatie vordert, reageert ook onze waakwereld eerder op gedachten
- ♥ Ook hiaten tussen verschillende soorten wereld en manifestaties van materie worden dan opgevuld
- ♥ Wij kunnen steeds meer kiezen, wat er na onze dood met ons bewustzijn gebeurt
- ♣ In onze Lokale Groep sterrenstelsels is de Andromedanevel – M31 – het grootst en verst gevorderd
- ♣ Tweede in grootte is onze eigen Melkweg, dan volgen nog ongeveer dertig kleinere sterrenstelsels
- ♣ Het stelseltje Grote Magelhaense Wolk bevat werelden, waar zielen tijdelijk in quarantaine verblijven
- ♣ De Andromedanevel is meester in eenheid – onze eigen Melkweg in verscheidenheid en dualiteit
- ♣ Op 30 maart 2012 zijn onze Galactische Federatie en de Andromedanevel Unie gefuseerd
- ♣ In deze nieuwe Federatie kregen alle stelsels van de Lokale Groep tevens volwaardig zelfbestuur
- ♣ Sindsdien is de nieuwe naam van onze Melkweg **Gouden Roos Sterrenstelsel**
- ♣ De naam van onze getransformeerde Aarde wordt **Blauwe Ster Planeet**
- ♣ De officiële naam van de Andromedanevel – astronomisch M31 – is **Lila Lelie Sterrenstelsel**
- ♣ De Andromedanevel noemde zichzelf **Het sterrenstelsel** – zoals wij onszelf **De aarde** noemen.
- ♣ De mens als levensvorm komt oorspronkelijk van de Andromedanevel
- ♣ De Andromedanevel heeft de Melkweg al miljoenen jaren gekoloniseerd en steeds weer los gelaten
- ♣ Andromedanevelbewoners hebben zich nooit eerder rechtstreeks met de Aarde bemoeid
- ♣ Wel sinds kort, op verzoek van mensen, die zich verbinding met de Andromedanevel herinneren
- ♣ De oudste beschavingen in onze Melkweg bevinden zich rond haar kern
- ♣ Bijvoorbeeld in het **Albaran Zevenster Stelsel**, dat tientallen bewoonde planeten telt
- ♣ De meeste van die centraal galactisch gelegen beschavingen zijn moreel hoogstaand
- ♣ Enkele van die mensachtige volkeren zijn ons technologisch honderdduizenden jaren vooruit
- ♣ Sommige aardse mensen herinneren zich levens op een of meer van deze verre planeten
- ♦ De wenselijkheid van leestekens, wordt mede bepaald door de lengte van een zin
- ♦ Het leesteken puntkomma kan worden gemist, behalve in sommige computertalen
- ♦ Onze gebrekkige communicatie wordt mede veroorzaakt door de gebrekigheid van onze talen
- ♦ In al onze aardse talen ontbreken vooral geschikte woorden voor metafysische begrippen
- ♦ Turbotelepathie is universeel, ongelooflijk snel, woordloos, beeldloos en levensvormonafhankelijk
- ♦ Met baby's, mensen in coma, dieren, planten, kristallen, overledenen, engelen en buitenaardsen
- ♦ Ook heb je hiervoor geen enkele opleiding, methode, trance of afzondering nodig
- ♦ Hierbij worden in delen van seconden gigantische databestanden in beide richtingen gedownload
- ♦ Die bestanden kun je later uitpakken, begrijpen, verwoorden en uitwisselen
- ♦ In onze Lokale Groep – ofwel Cluster – bestaat al miljoenen jaren een universele voertaal
- ♦ Dit is in feite een modulaire taalgroep met vele semantische niveaus van expressie
- ♦ Dit idioom staat onder andere bekend als **Andromedaans** en als **Cluster Voertaal**
- ♦ De meeste talen in Albaran en andere centrale planetenstelsels lijken hier veel op
- ♦ Maar ook in aardse talen zijn aardig wat woorden vanuit de universele voertaal terecht gekomen
- ♦ Naast onze eigen taal en het Engels wordt die voertaal vanaf 2013 wereldwijd op Aarde ingevoerd
- ♦ Engels is de voorlopige voertaal tussen onze Aarde en buitenaardse beschavingen
- ♦ Uiteraard naast turbotelepathie, maar daarmee wordt nog niet door alle wezens gewerkt
- ♣ Alles, wat ooit waarde heeft gehad, wordt uiteindelijk hersteld, met wat voor methode dan ook
- ♣ Eenheidsbewustzijn, dus non-dualiteit, is in staat om alles te helen en met elkaar te verbinden
- ♣ Voor een gezond en onderhoudsvrij fysiek lichaam volstaat uiteindelijk het zelfhelend vermogen
- ♣ Voor wonderen is soms zelfs intentie overbodig – ze overkomen je dan gewoon
- ♣ Je moet dan wel de intentie hebben om ze op te merken – met de groeten van Lidwien R
- ♣ Beginverergering bij homeopathie komt vrijwel nooit voor
- ♣ Bij alternatieve geneeswijzen, maakt dosering veel minder uit, dan menigeen denkt
- ♣ Preventie is, op de verpakking van een overhemd, het aantal gebruikte spelden vermelden
- ♥ Buitenaardse beschavingen worden officieel erkend, wanneer en hoe dit het beste uitpakt
- ♥ De ontwikkeling van ruimtevaarttechnologie wordt expres afgeremd om ons isolement te handhaven
- ♥ Informatica wordt juist gestimuleerd om alvast te wennen aan overvloed en creëren vanuit intentie
- ♥ Op de computer kun je zelfs het onmogelijke creëren en onbeperkt kopiëren en verspreiden
- ♥ Sinds 2 januari 2012 hebben enkele aardse mensen een aansluiting op het Intergalactisch Internet
- ♥ Dit werkt via dimensionale afkortingen, zodat de lichtsnelheid hierbij geen beperkende factor vormt

Primaire werkelijkheid – mijn gewaarwordingen in het Nu

Mits zuiver, vertegenwoordigt dit de ultieme werkelijkheid. Al het andere berust grotendeels op illusie. Maar er zijn addertjes onder het gras. Leven in het Nu – zegt men – is de natuurlijke staat van dieren en kinderen. Hierin bestaat er geen ego of ik of persoonlijkheid die ons kan afleiden of storen. Alles is nog Een in deze toestand. Maar zo is blijkbaar ook de belevingswereld van dementen. Dus hoe bewust wordt het Nu dan eigenlijk ervaren? Kortom, wat voor zin heeft een naïef Nu zonder referentiekader? Misschien is een dergelijk bestaan wel oersaai. Of een hel van een nachtmerrie, waar je nooit meer uit lijkt te komen. Of waarnaar je juist voortdurend weg vlucht.

Toegegeven, ik ga helemaal op in het moment, als ik geniet van heerlijk eten en drinken, muziek, natuur en samenzijn met geliefden. Maar als ik pijn heb, wil ik van die pijn af. Heb ik geldzorgen, dan bedenk ik plannen. Als ik in de file sta, dan ga ik geen auto's zitten tellen, maar dwalen mijn gedachten af naar andere momenten. Dit afdwalen is uit den boze volgens fanatieke Nu goeroes. Volgens hen moet je het Nu ondergaan met alle pijn. En niet denken of zoeken. Het Nu kun je niet vinden, want je hebt het nooit verloren. Ego en vrije keuze zijn illusies. En meer zulke, ik noem het toch maar gedachten, die eindeloos in kringetjes van paradoxen blijven ronddraaien. En die je ertoe aanzetten om boeken te schrijven en lezingen te houden over het Nu. Terwijl elk woord dat je zegt over het Nu, er volgens mij eigenlijk een te veel is.

Het Nu is mijn oorsprong en mijn bestemming

Het verleden en de toekomst zijn mijn middelen om een beter Nu te creëren en te beleven. Een Nu, zo boeiend en aangenaam, dat ik voor geen prijs ergens anders wil zijn. En dat gebeurt steeds vaker. Dit merk ik ook bij veel mensen in mijn omgeving. Het is gewoon een spontaan proces, dat past bij onze tijdgeest. En hoe beter onze zaakjes zijn geregeld, hoe onbezorgder wij ons kunnen onderdompelen in het heilige Nu. Wat die fanatieke Nu goeroes ook beweren, ik blijft het op mijn eigen simpele manier doen, want die werkt prima. In een subtiele balans tussen actie en laten gebeuren. Voor mij liefst geen meditatie, adem oefening of sportschool. Het leven schenkt voldoende oefening. Gezonde voeding werkt bij mij ook beter dan voedingssupplementen. Net als bij het zeilen, laat ik mij de ene keer door de wind meevoeren en ga ik daar de andere keer tegen in. En als het mij uitkomt, dan oordeel ik, wat uiteraard helemaal uit den Boze is, volgens al die goeroes. Ik zit er ook niet mee, als ik miljoenen jaren afdwaal naar het verleden. Of honderden jaren naar de toekomst. Of miljoenen lichtjaren ver naar andere stelsels. Zoals op mijn website Buitenaards.

Secundaire werkelijkheid – gedachten die bij mij opkomen

Hier toe behoren ook alle interpretaties van het Nu, gebaseerd op herinneringen aan het vermeende verleden. En ook alle andere herinneringen, toekomstverwachtingen, fantasieën of wat er ook maar bij mij op komt. Ik ben niet zeker, of die gedachten wel mijn eigen gedachten zijn. En of er überhaupt wel zoiets als een Ik bestaat. Het ik, ofwel ego, ofwel persoonlijkheid, de som van de rollen die ik in dit leven vervul, is secundaire werkelijkheid. Het ego is een taboe voor veel spiritueel ingestelde mensen. Maar volgens mij is het een hoofddoel in dit leven. Ik stam uit die zee van eindeloos bewustzijn. Dankzij de vorming van mijn ego, ben ik mij dit pas echt bewust. Zonder toeschouwer vindt er geen waarneming plaats. Pas als mijn ego voldoende is gerijpt, kan het integreren. Pas als ik onkwetsbaar en liefst ook onsterfelijk ben, dus volledig in mijn kracht en zelfstandigheid sta. Pas als ik mij op geen enkele manier meer hoeft te verdedigen, ben ik klaar om mij als individu over te geven. Geen punt, als ego en keuzevrijheid slechts illusies zijn en alle opkomende gedachten niet echt van mij komen. Zolang alles maar vrijelijk kan stromen, vind ik het best. Ik merk het vanzelf wel – of niet.

Tertiaire werkelijkheid – wat anderen mij vertellen

Deze bron van informatie wordt steeds minder belangrijk voor mij als non-duaal lichtwerker ofwel als kleurwerker. Toegegeven, als mijn computer stuk is, dan ga ik daarmee naar een expert om hem te laten repareren. Maar voor het vormen van mijn levensvisie, ga ik zo min mogelijk af op beweringen van anderen. Mensen kunnen je wel zoveel wijsmaken. En dat is in de afgelopen duizenden jaren dan ook uitbundig gebeurd. Uit naam van religie of ideologie, begaan mensen afgrijselijke wrede heden.

Mijn stijl van kosmisch uitwisselen

Maar ook ik krijg spontaan weleens iets door vanuit andere werelden. Je kent wel die TV mediums die vragen: 'Is het een naam met een L? Of soms met een M? Maar het kan ook met een T zijn.' Zo vaag gaat het bij mij niet. De meeste namen komen kant-en-klaar door, met letteraccenten en al. En vaak met een hele bos tegelijk.

Maar de meeste informatie krijg ik niet op een presenteerblaadje. Ik werk ook niet met automatisch schrift of zo. Veel kennis komt bij mij binnen als turbotelepathische concepten. Dit doorgeefproces duurt slechts seconden. Maar ik ben soms vele dagen bezig om een concept te begrijpen en op mijn manier onder woorden te brengen. Kennelijk is de Kosmos er op uit om mij zoveel mogelijk in mijn kracht en zelfstandig te laten werken. Daarom communiceer ik het meest via mijn Hogere Zelf, de kortste verticale lijn tussen de Al Ziel en mijn ego.

Documentatiefouten bega ik door onder andere onderstaande mechanismen

- Ongecontroleerd napraten van anderen
- Opvullen met fantasie van hiaten in mijn herinneringen en waarnemingen
- Verdonkeremanen, vervormen en verkleuren van voor mij onwelkome informatie
- Overbelichten van voor mij persoonlijk interessante onderwerpen
- Falen van mijn dagelijkse bewustzijn bij het beschrijven van meerdimensionale ervaringen
- Onjuist interpreteren dankzij vastklampen aan voor mij vertrouwde belevingswerelden
- Verwarren van gegevens uit verschillende tijdperken
- Andere valkuilen, waarover ik in mijn ergste nachtmerries niet had gedroomd

Het gaat er niet om **wie** iets beweert, maar om **wat** die persoon beweert

Het is als bij de waardering van kunst. Het lijkt wel of het betreffende schilderij ineens minder mooi is, zodra het niet door de verafgode meester zelf, maar door iemand anders blijkt te zijn geschilderd. Ook in de muziek is er vaak meer waardering voor de componist dan voor de compositie. Gelukkig lijkt er momenteel een kentering te zijn in dit opzicht. Er bestaan al tentoonstellingen van kunstwerken, die zijn vervaardigd door kleuters en zelfs door apen.

Wat betreft religie, is het tijdperk van autoritaire meesters en slaafse volgelingen nu echt voorbij. Hoewel er nog goeroes bestaan, spelen zij een steeds minder cruciale rol in onze spirituele wereld. Mijn vader was een yogaleraar en goeroe, maar hij heeft ons altijd in onze waarde gelaten en ons aangemoedigd om zelf op ontdekkingstocht te gaan en onszelf te realiseren.

Nogmaals, jij kunt heus niet nagaan, hoe betrouwbaar ik als mens ben. Je kunt wel nagaan, of wat ik beweet, bij jou past. Je kunt zelfs tot op zekere hoogte mijn beweringen op waarheid testen. Het gaat niet om mij. Het gaat om jou. Wij zijn gelijkwaardig. Ik beschouw ieder wezen aan de ene kant als doel.

Als een bewustzijnseenheid, die het verdient om van het bestaan te genieten.

Maar aan de andere kant als door het universele bewustzijn gecreëerd middel om zichzelf te ervaren. In de non-duale wereld gaat het niet om **of-of**, maar om **en-en**.

Jij kunt net zo goed ontdekkingen doen als ik. En als dat totaal andere ontdekkingen zijn dan de mijne, dan is dat alleen maar gunstig. Anders zouden wij ook veel minder met elkaar kunnen uitwisselen. Ik heb trouwens best veel faalangst wat paranormale activiteiten betreft. Daarom zou ik er nooit mijn beroep van kunnen maken. Ik kan het alleen, als ik het niet moet. Maar niet op commando. Daarom maar goed ook, dat ik over het Albaran Zevenster Stelsel publiceer. Dat kent bijna niemand. Dus tikt niemand mij op de vingers. Wel leuk, dat ik de laatste tijd steeds meer bevestigingen krijg. Als kind schaakte ik vaak met mijn vader. Om te bepalen, wie met wit speelde, nam hij in de ene hand een witte pion en in de andere een zwarte. Ik koos altijd de witte, alsof ik dwars door zijn handen keek. Het kon mij niets schelen met welke kleur ik speelde en ik zei nooit, dat ik de witte pion ging kiezen. Het moest niet en ik kon niet falen, dus lukte het mij altijd. En zo is er meer, dat bij mij altijd is gelukt. Ik ben trouwens een specialist in het verrichten van het onmogelijke. Als iemand zegt, dat iets – overigens ongevaarlijks – niet kan, dan wil ik dat toch proberen. Vaak lukt het mij dan nog ook.